

Måsadiket

För många hundra år sedan strömmade stora diken över hela Hasslö, dels ett på östra sidan i Knutsgård som mynnade ut i Bredavik, dels det beryktade Måsadiket.

I nord-sydlig riktning tvärs över Hasslö går Måsadiket, ett dike som under lång tid delade Hasslös befolkning genom begreppet ”att komma från rätt sida om Måsadiket”.

Begreppet lever i viss mån fortfarande, fast idag med en liten ”blink i ögat”.

Namnet på diket är Hasslödialektens omvandling av ordet mosse.

Måsadiket är inte bara ett dike utan snarare ett litet kanalsystem eftersom flera olika diken rinner ner till det stora.

Hasslö Historierunda



Ursprunget till diket är den numera nästan uttorkade torvmosse som ligger vid Sanddryd på öns högre del.

Från början avvattnades mossen även söderut genom en bäck som mynnade ut i Sandvik. Denna är dock idag uttorkad.

Diket är skapat av naturen och urgammalt, och har genom tiderna varit en tillgång för ön.

När det var ont om bränsle bröt man torv uppe i kärret att elda med. I äldre tider tjänade Måsa-diket också som utlopp för "hushållsvatten" och avstjälningsplats.

Diket "tillhörde" de bönder som hade lantbruksfastigheter på västra sidan om diket.

Hasslö Historierunda

Den största utdikningen gjordes på 1930-talet då hela diket grävdes ut för hand.

Men redan på 1910-talet togs en detaljerad plan över diket fram.



På sin väg norrut till Näsviken passerar diket under vägen mot Hallarna. Idag finns här en ordinär vägtrumma, men från början fanns här en stenbro med låga räcken.

Här inträffade för övrigt Hasslös första bilkrock i början på 1950-talet. Den skedde mellan de två bilar som fanns på ön. Hilding Bagare och KP Svenssons Judith krockade när de skulle passera stenstolparna vid bron.

Hasslö Historierunda

Flera generationer Hasslöbor har blivit skrämda av detta dike, som sades vara bottenlöst.

Det hände att djuren gick ner sig i diket och det kunde ta flera dagar för att få upp djuret igen.

Hamnade man själv i diket sades det att man aldrig kom upp igen, dyn sög ner en och att det inte fanns en chans att ta sig upp.

Diket var trots detta en populär lekplats för öns ungar och det finns många historier om diverse mindre olyckor och incidenter vid Måsadiket.

Till och med att cykla över diket kunde vara skrämmande.

Plötsligt befann man sig på andra sidan.

Andra sidan?

Vilken sida är rätt sida om Måsadiket?

I äldre tider verkar detta ha varit viktigt på allvar. Forna tiders "gängkonflikter" baserades ofta på diket. Det sågs inte alltid med blida ögon att en pojke var ihop med en flicka från andra sidan diket. Det ledde ofta till rejäla slagsmål.

Än idag finns frågeställningen kvar ibland...

Källor: Annika Jonasson, Hasslö, m.fl.