

Koleran

1834 kom koleran till Sverige, men det var inte förrän 1853 som epidemin började rasa i Karlskrona och dess omgivningar.

När koleran kom inrättade Sundhetsnämnden i Karlskrona en karantänstation vid Arpö för alla kommande utländska fartyg.

Till denna kom en tidig augustimorgon 1853 ett fartyg från Köpenhamn som förde smittan med sig.

Notis i tidningen i samband med senare referat på 1970-talet:

”Den första som insjuknade och under fruktansvärda plågor avled var makan till en av de svenska vakterna på karantänen, hemmahörande på Hasslö.”

(Detta är dock troligen fel då makan till Ola Nilsson levde 1855-02-24. Däremot dog Ola Nilssons styvdotter Cecilia i koleran.)

På Hasslö är dödsorsaken kolera angivna i

Hasslö Historierunda

kyrkoböckerna 13 döda enligt en källa (Edvin Göransson), så Hasslö kom lindrigt undan denna farsot.

Enligt en annan källa (Nils Peterssons anteckningar) finns endast 11 döda nedtecknade mellan 8 augusti och 22 september 1853 i koleran:

Backstugusittaren Peter Olssons son Aron 9 år,

Petter Olsson själv 45 år,

Bonden Lars Andersson 38 år,

Fiskaren Peter Hansson 55 år,

Inhysta änkan Sissa Pehrsson 62 år,

Bonden Måns Djurssons hustru Ingrid 56 år,

Inhyste Ola Mattisson 43 år,

Bonden Ola Larssons hustru Janna 74 år,

Änkan Kerstin Olofsdotter 66 år,

Bonden Lars Anderssons hustru Bengta 46 år,

Lotsen Ola Nilssons styvdotter Cecilia 12 år.

De avlidna begravdes på Kolerakyrkogården.

Här begravdes även folk som ej var hemma-
hörande på Hasslö.

Platsen är idag svårfunnen, men ska enligt äldre uppgifter och kartor ha legat i skogsbrynet på västra sidan om nuvarande stig.

Hasslö Historierunda

Åtminstone två man från ön var anställda att frakta lik efter dem som dött i farsoten ”på sådan ort att ej kyrkogård fanns” eller på karatänplatsen.

Det fanns den första tiden ett plank runt kyrkogården.

Men på 1870-talet fanns bland kronoarbeitskompaniet på Bollöarna s.k. fria arbetare som tjänat ut och kunde söka sig egen bostad och till och med gifta sig och skaffa eget.

I de två stugor som låg närmast kyrkogården hade några sådana hyrt in sig. I hyran ingick visserligen bostad men ved fick de hålla med själva. Planket låg nära till så de eldade upp det till stor förtrytelse både för hyresvärdarna och övrig befolkning.

Källa: Nils Peterssons anteckningar. (Red)

Lite kuriosa nästa sida!

Carlskrona stads *Colera-regim*,
fastställd 1834 och som utdelad till befolkningen i
staden.

Cholera-Regime

Vid första tecken för illamående, smak, ängslan, äckel, kräkning, utsot, kramp och kyla i lemmarna, torr tunga, huvudvärk mm, tages genast ett kräkmedel, hvarefter den sjuke bringas till sängs och i svettning så fort ske kan medelst fotbad med lut eller senap, ingnidningar öfwer magen af i kamperbrånthee på sötört, krusmynta, fläder, rölleka, citronmeliss o.dyl.

Derjemte gifwes en matsked i timmen af en upplösning af 2:ne matskedar totalt i ett halftqwarter watten och försatt med fyra matskedar krusmynt watten. Tilltager sjukdomen flyttas den sjuke ofördröjligen till sjukhus under warsamhet och warm betäckning.

Obs. Personer under 15 år undfå hälften, och under 7 år fjerdedelen af den uppgifne portion.

C. Hallström C. A. Westring

Carlskrona 1834.

(forts)

Hasslö Historierunda

En fats CholeraMedikament:

Ett kräkpulver 4 st.

2 Lod af Kryddorne 5 st.

Champert Spitius 1 ½ uns 17 st.

Krusmyntwatten 2 uns 6 st.

Summa 32 st R:gs

Källa: <https://docplayer.se/18272190-Hanterandet-av-koleran-i-karlskrona.html>