

## Skyddsområdet Hasslö

Karlskrona anlades år 1680 av försvarsstrategiska skäl på grund av sitt centrala relativt isfria läge i Östersjön. Sedan dess har militär verksamhet och då särskilt marin sådan varit ett naturligt inslag i Blekinge. Detta har gjort att det civila och det militära samhället har gått hand i hand.

Detta gäller även i våra dagar med ett gott samarbete mellan den lokala militära ledningen och lokalbefolkningen.

Med den starka anknytningen till militärens verksamhet i den blekingska kustlinjen har stora delar av södra Östersjöns enda skärgård hållits stängd för utländska medborgare på grund av att den klassats som militärt skyddsområde.

Under de senaste 30 åren har de militära skyddsområdena minskat markant i omfattning. Dock är fortfarande vissa delar av Karlskronas skärgård stängda för utländska besökare.

## Hasslö Historierunda

Natten till den 28 oktober 1981 ändrades dock ”allt” för Karlskronas skärgårdsbor, när den ryska ubåten U137 går på grund i Karlskronas östra skärgård.

[\(Här kan du läsa mer om grundstötningen\)](#)

I ett slag ändrades tillvaron för skärgårdsbefolkningen – även på Hasslö. Identitetskontroller vid trafik till och från ön infördes, militär personal...

1984 inträffar i februari ”Incidenten på Almö”, när främmande makt antas ha landsatt grodmän på Almö, precis norr om Hasslöbron. Detta ledde till stor militär närvaro med skarpa kontroller när man skulle till eller från Hasslö – skärpt skyddsområde både på Almö och Hasslö. Ingen främmande ubåt eller dykare kan emellertid visas upp för allmänheten efter operationen, som avbryts den 27 mars.

[\(Här kan du se en kort dokumentär om incidenten.\)](#)

Fram till 1997 var fortfarande större delen av Karlskronas skärgård ett militärt skyddsområde och tillträde för utländska medborgare var i princip omöjligt.

## Hasslö Historierunda

De gula förbudsskyltarna med "militärt skyddsområde" fanns överallt i skärgården och vid bron ut till Hasslö kunde man fortfarande mötas av militärpolis som kontrollerade fordon och personer som körde till och från ön.

Samma år antog riksdagen en motion om att skyddsområdena i stort skulle upphöra.

### **Västra Hästholmen**

Från Hasslöbron syns fortet på Västra Hästholmen.

Holmen har varit av stort militärt intresse under mycket lång tid. Redan i slutet av 1600-talet gjordes vissa militära installationer vid ön i samband med att Karlskrona etablerades som örlogsstad.

De ryska galärflottornas kusthärjningar (1719 – 1721), Napoleonkrigen (1803 – 1815), de båda världskrigen (1914 – 1918 resp 1939 – 1945) och det kalla kriget (1945 – 1991) förde med sig att bitvis omfattande uppdateringar och utvidgningar på Västra Hästholmen.

I början på 1900-talet fanns här logement för 248 man plus officerare.

# Hasslö Historierunda

Skyddsobjektet för fortet var primärt farleden in till Karlskrona.



Fortet lades ned 1969 och fungerade sedan som mobb-förråd fram till 1980-talet. Idag är den fortfarande ett skyddsområde och får (dessvärre) inte besökas.



## Hasslö Historierunda



Foton: Johan Josefsson

Genom holmen, söder om fortet, finns en sprängd en kanal som skydd. Idag används kanalen mest av paddlare.

Kuriosa: 2014 var fortet påtänkt som möjlig inspelningsplats för en av de engelska Wallander-filmerna – detta blev dock inte av.

### **Den militära närvaron på Hasslö**

På Hasslö var den militära närvaron mindre. Det fanns dock ett antal militära installationer på ön; mät- och riktstationer för batteriet, teodolit-torn (tidig form av pejlu-trustning), strålkastare på Törnekalven i söder, skjutstationer/värn på södra stränderna (del av den sk Per-Albin-linjen) med flera. Dessa är idag plomberade eller rivna.

## Bollöarna

Marinen har fortfarande Bollöarna öster om Hasslö som skyddsobjekt. Ö-gruppen används som skjutfält.

Så har det inte alltid varit:



”1575 fingo bönderna på Hasslö K.br (kungligt brev) att få begagna Kronans öar Bollöarna mot vanlig avgift.... 1601 bekräftelse härpå...”

*Källor: Nils Petersson, Hasslö, Befästningspark Karlskrona, Blekinge museum, Albert Liljas blekingska samlingar m fl. (red)*