

Kiosker och ungdomsgårdar på Hasslö

Hasslös kiosker var viktiga, inte minst för öns ungdomar. De fungerade som Hasslös ”ungdomsgårdar”, med allt det innebär.

Olles Kiosk och Café var den första och öppnades 1944 på Fabian Månssons väg.

Olle Lindén var en allsidig man: snickare, biografmaskinist, fiskare, kioskidkare med mera.

Den ursprungliga lokalen byggdes av Hilding Svensson 1944 där han drev café till 1945, då fastigheten såldes till Erik Karlsson som drev



Hasslö 1, Ekbacken

Postadr.: Hasslö. Tel. 61.

Areal: 700 kvm. Uppf. 1944, trä, av Hilding Svensson. Omb. 1945.

Tax.-v. 3.000, därav mark 200, byggn. 2.800.

1 vån., 1 läg., 3 rum, 1 kök samt café om 2 serveringslokaler, 1 bostadsrum samt försäljningsavd. Bekväml.: El. ljus. Sommarstuga uppf. 1945, trä. Fast. är belägen 1,5 km. från båtbygga.

Nuv. äg. köpte fast. 1945 från ovannämnde Hilding Svensson. Caférörelsen, som startades 1944, är den enda inom socknen.

Äg.: Caféidkare Erik Karlsson f. 1917, son till Karl G. Nilsson o. Matilda Olsson, gift med Maja A. E. Johansson f. 1920, dotter till Simon Johansson o. Elin Waerme, barn: Lena f. 1941, Ulla f. 1944, Maj f. 1946.

Hasslö Historierunda

verksamheten till 1948.

Olle köpte kiosken av Erik och fortsatte driva verksamheten under namnet "Olles Kiosk" till 1967.

Samma år byggdes en ny Konsumaffär mitt på ön (där PRO numera har sin verksamhet) och den gamla Konsum 1 flyttade dit.

Olle övertog då den tidigare konsumbutiken, (som låg granne) och drev sin caféverksamhet hit fram till.

Utbudet var korv, mos, hamburgare, godis, glass, kaffe och Olles populära biskvier.

Lokalen överläts senare till "Sollan" som gjorde om lokalen till ungdomsgård under ett par års tid.

Därefter det byttes verksamheten till blomsteraffär med Ulla-Karin och hennes mor som köpte fastigheten 1979.

Numera är det bostadshus som också inrymmer Hasslös IT-firma.

Frasses kiosk



Frasse utanför sin kiosk

Frans Svensson hade ett förflutet som fiskare, men drabbades 1962 av sjukdom och var tvungen att "gå iland".

Frasse öppnade sin kiosk ("Nya korvkiosken") 1964 i korsningen mellan Garpenvägen och Hornvägen och blev snabbt populär. Han var känd för sitt goda potatismos med tillhörande korv, när man hade dåligt med pengar kunde

Hasslö Historierunda

man köpa grillat korvbröd med senap och ketchup för 25 öre. Allehanda godis och glass fanns också att handla.

Kiosken fungerade lite som ungdomsgård där man kunde sitta och lyssna på skivor från jukeboxen (Wurlizer) eller spela flipperspel.

Verksamheten varade till 1977 när Frasse pensionerade sig, ganska snart därefter revs kiosken för att lämna plats till ett villaområde som byggdes på östra sidan i korsningen mellan Hornvägen och Garpenvägen.



Frasses kiosk under anläggandet av Fabian Månssons ”park” Parken var klar till invigningen av statyn 1:a maj 1972

Källa: