

## Hasslö – lite geografi-historia

### Blekinge

Redan i en fornengelsk berättelse från 890-talet nämns Blekinge – då som Blekingġ (-ġ betyder ö, strandbygd).

Ur Wulfsteins reseskildring:

.

On bæcbord him wæs Langaland, Læland,  
Falster, Sconeg, þas land eall hyrað to  
Denemearcan. þonne Burgenda land wæs us  
on bæcbord, þa habbað him sylf cyning.  
þonne æfter Burgenda lande wæron us þas  
land þa synd hatene ærest Blecingaeg,  
Meore, Eowland, Gotland on bæcbord, þas  
land hyrað to sweon.

*På babord sida hade han Langeland,  
Lolland, Falster och Skåne, dessa länder hör  
alla till Danmark. Så hade vi Bornholm om  
babord, och de har sin egen kung. Och efter  
Bornholm hade vi de land som heter först  
**Blekinge**, Möre, Öland och Gotland om  
babord, och dessa länder tillhör svearna.*

## Hasslö Historierunda

I slutet av 1100-talet skrevs landskapsnamnet som Blegunc. Till "Blek" har ändelsen -ung (senare -ing och -inge) lagts. Ändelsen betecknar bygden runt fjärden.

- **Blecingaeg**, 890-talet, fornengelska
- **Blegunc**, 1182, latin
- **Blekyngh**, 1231, latin
- **Bleiking**, före 1259, isländska
- **Bleking**, 1300-tal, latin

Namnet har bildats med inspiration av landskapets fjärdar, som ibland ligger helt stilla – det är "bleke". "Blek" är en gammal beteckning i betydelsen "den glänsande, den stilla", och avser en del av det stora fjärdområdena mellan Göudde och Torhamn i sydöstra Blekinge.

# Hasslö Historierunda



Äldsta kartan över Skandinavien 1664

## Utsnitt sydöstra Sverige



### **Danskt eller svenskt?**

Blekinge var under flera hundra år gränsland mellan Danmark och Sverige. Omkring år 890 nämns Blekinge som tillhörande svearna, men det har ändrats ett antal gånger.

**Dansk-svenska krig** har utkämpats vid många tillfällen ända sedan de båda rikena bildades. Under en period tillhörde Skåneland (och Halland) ömsom Sverige, ömsom Danmark.

Efter att Gustav Vasa 1523 konsoliderat den svenska nationalstaten har 11 krig utkämpats mellan Sverige och Danmark.

### **Blekinge blir svenskt område**

Sverige och Danmark var under lång tid i krig med varandra. Slagen var många och förlusterna var omfattande på bägge sidor.

Vid freden i Roskilde 1658 återvann Sverige Skåneland (omfattade Skåne, Blekinge och Halland). Även Bornholm blev svenskt, men blev åter danskt två år senare.

### **Snapphanar**

Inte alla i befolkningen gillade den nya ordningen. En gerillaliknande rörelse – snapphanar - som stödde eller deltog på den danska sidan växte fram, med början i gränslandet mellan Skåne och Småland.

När det ”Skånska kriget” bröt ut 1675 ställde man sig på den danska sidan.

Efter den svenska segern 1679 inleddes en omfattande ”jakt” på snapphanarna, även på Hasslö.

### **Härad och socken**

För att ”hålla ordning” på befolkningen delades de svenska landskapen redan på 1200-talet in i häraden.

Ett **härad** var ett mindre folk- och landområde, med huvudsyftet att upprätthålla lagar, allmän ordning och säkerhet. Häradet var i sin tur indelat i **socknar**.

Hasslö utgjorde tillsammans med Förkärla en socken i Medelstads härad, med tingsplats i Ronneby.

## Hasslö Historierunda



### **Hasslö blir landskommun**

I slutet av 1800-talet ombildades det tidigare indelningen (socknar/härader etc) till kommuner. 1888 bildade Hasslö tillsammans med Aspö en egen landskommun.

1926 delades denna och Hasslö blev en egen landskommun.

1952 byggs en ny folkskola mitt på ön.

## Hasslö Historierunda



och det tidigare skolhuset blev kommunalexpedition.



# Hasslö Historierunda



## Karlskrona kommun

Hasslö påverkades inte av 1952 års riksomfattande kommunreform utan förblev egen kommun fram till ingången av år 1974, då Hasslö blev en del av Karlskrona kommun.

*Källor: wikipedia, Ostkanten, , diginpast.se/ostkanten, ortshistoria.se*